

CIJFERS EN LETTERS

Van 1 tot één miljard.

Van A tot Z.



Met cijfers en letters heb je altijd pret.

Ik schrijf een zin hier.

Een woord daar.

Zo is mijn boek nog lang niet klaar.

Ik tel 1234

Maar verder krijg ik het niet op
mijn papier.



ABC

De andere letters neem ik zelf mee.

Je hebt 26 letters in het alfabet.

Van ABC tot XYZ

Een cijfer en een letter.

Een woordje hier,
een woordje daar.

ABC123

Allemaal cijfers en letters bij elkaar.

Ze doen stuk voor stuk hun plicht

En vormen zo samen een gedicht!

$$2+2=4$$

Kom je naar hier?

$$3+3=6$$

Je smeert je boterham met een mes.

$$4+4=8$$

Je bent mooi wanner je lacht.

$$1+1=2$$

Ik wil naar de zee!

$$5+5=10$$

Heb je het nu gezien?



CIJFERS EN LETTERS

Sst...

Ik ga nu beginnen

met woorden en zinnen.

Ook de cijfers doen mee.

Is dat geen goed idee ?

De A van aap de B van beer .

En zo doen we dat wel 1000 keer .

Zo gaat het nog van C tot Z

Dat noemen wij het alfabet.

En ook van 1 tot 1 miljoen

En dan nog kan je verder doen.

Zo nu zijn mijn ideeën op,

dus zet ik mijn gedicht maar stop .

12345
67890

abcdefgh
ijklmnop
qrstuvw
xyz

Lettertype Chopin

Axelle Willems 6B Windekind



ABC-123

*abc-123, da's de nummerplaat van "onzen otto"
en xyz-789, da's de nummerplaat van onze moto
01101, dat zegt mijn computer,
Binair noemen ze dat,
Bijna iedereen gebruikt letters, van een dolfijn
tot ne pat ... oeps, schrijffont...
maar, ondanks alles, wij zijn speciaal,
abc,123,
Maar lang niet iedereen gebruikt letters,
dan denk ik aan gebarentaal,
maar met onze cijfers en letters ontstond dit
verhaal.*



1, 2, 3, 4,

**Cijfers hier,
cijfers daar...**

A, b, c, d,

**Mijn gedicht is
klaar!**



Ogen open

Ogen dicht.

Nu is het donker

Zo is het licht.

Ik doe een  oog open

Wat een gek gezicht.

Cijfers en letters

1,2,3,4 A,B,C,D CIJFERS EN LETTERS GROOT OF KLEIN

ZONDER HEN ZOU HET LEVEN VEEL MOEILIJKER ZIJN.

WAT IK NU GA VERKLAREN,

DAAR ZAL JE VAN ZITTEN STAREN.

JE VINDT HET MISSCHIEN RAAR,

MAAR SOMMIGE LETTERS EN CIJFERS HOREN BIJ ELKAAR.

WANNEER JE DRAAIT EN KEERT,

HOE HEBBEN WIJ HET GELEERD?

DE B EN DE D ZIJN NET

ZOALS DE P EN DE Q OMGEZET.

DE U EN DE N HEBBEN ZE OMGEDRAAID,

EN OOK DE M EN DE W ZIJN VERDRAAID.

DE 5 EN DE 2 STAAN IN SPIEGELBEELD

HET HEEFT ME NOOIT VERVEELD.

SNAPPEN DOE IK HET NIET,

MAAR WIE HET ZIET,

IS EEN KNAPPE PIET.



CIJFERS EN LETTERS

CIJFERS VORMEN GETALLEN
EN LETTERS VORMEN WOORDEN
SCHRIJVERS WORDEN GEBOREN
EN CIJFERS ZIJN GENOMEN

1 2 3 ZIE ME HIER

ABC IK BEN HIER HELEMAAL PARAAT
EN IN PERFECTE STAAT !



Lucas

A B C D, doe je met me mee?
Van A tot Z, zo gaat het alfabet.
Met al die letters heb je dolle pret.
Maar cijfers, dat is iets speciaals,
daarmee creëer je iets geniaals.



Cijfers, getallen, letters, tekens, codes en
sommen

doen me soms brommen.

Ze tollen door mijn hoofd,
ze buitelen door elkaar,
maar in de juiste volgorde
maken ze je dromen waar.

Ze brengen ons naar 't verleden,
de toekomst en het heden.

Ze laten je lachen en huilen,
zorgen voor de nodige valkuilen.

Maar één ding weet ik zeker.

Zonder cijfers, letters, getallen,

- ik ben er zeker van -,

bestaat er geen wereld waarin je heerlijk wegdromen kan!



*A*voor amai, dat zijn moeilijke sommen,

*L*voor leuk om naar school te gaan,

*F*voor die fantastische juffen op school,



*A*voor aha nu snap ik het,

*B*voor boeiende dingen die ik hier leer,

*E*voor echt de moeite waard,

*T*voor tellen en rekenen want dat is dikke pret,

*E*n als je goed geluisterd hebt, dan zei ik net

ALFABET!

Cijfers en letters

Zeg cijfers en ik denk aan wiskunde.

Zeg letters en dan denk ik aan het alfabet.

Cijfers en letters soms dikke pret.

Maar soms ook niet

bijvoorbeeld als huiswerk.

Cijfers voor codes

letters voor een woord,

zo gaat de communicatie voort.

Gooi ze niet weg

maar haal ze aan boord

want het is niet dezelfde soort.

Soms op school die saaie lessen

Maar ook liter en merk op waterflessen .

Als je dit niet kan verstaan,

**brei ik aan dit gedicht wel een ander
staartje aan..**



1,2,3 dit is mijn hobby
4,5,6 dit is een leuke les
7,8,9 mijn favoriete
rugnummer, wat een
zegen
10 die is niet te zien



Cijfers en letters

ABC 151 ik heb een woord of cijfer.

Woord cijfer woord cijfer

wat zijn schrijvers?

wat zijn getallen?

Geen idee

Wat is +of-

Geen idee

wat is dat voor letter

ABC-123



Robbe Breugelmans 6B Windekind

Het alfabet vind ik niet vet
Daarom heb ik zonet
mijn eigen klanken op papier
gezet
Na een gedicht of vier
Voel ik me zo dood als een pier



Eén tot en met tien
Zijn voor mij cooler om te zien
Omdat getallen ...
mij gewoon meer bevallen !

**Één, twee
tel je mee?**



Drie, vier,

veel plezier!

Zeven, acht

ja je lacht.

Negen, tien

goed gezien!

**abcdefghijklmnop
ijklmnop
qrstuvwxyz
xyz**

Een twee, drie,

Ik ben blij dat ik je zie,

Vier vijf, zes

Onze juf geeft heel goed les

En dan komt de zeven

Ik hoop dat je me kan vergeven

Acht negen tien, komaan

Ik heb echt spijt van wat ik heb gedaan!



Hocus Pocus cijfermodus



Dat zegt onze cijferfee!

1,2,3,4 dat zijn haar cijfers daar en hier.

A,b,c,d dat zijn haar letters hier en daar.

Pif Pof Paf

Dat zijn de geluidjes van haar *STAF*

Paf Paf Paf

Dit gedichtje is AF!



Cijfers en letters

Zoveel letters hier en daar.

Ze staan toch altijd klaar.

**Maar ook de cijfers
staan hier en daar klaar.**

**Letter hier letter daar
er zijn er ontelbaar.**

**Cijfer hier cijfer daar,
er horen er toch veel bijelkaar.**

